



# Hjortronbladet

## Julmarknad på Suupalo

Lördagen den 14 dec. kl. 10-16.

Servering av julgröt och  
skinksmörgås.

Marknadsstånd och loppis



**Lucia**

kommer

klockan 12.00

**Jultomten**

kommer med klappar till de yngsta

**VÄLKOMMEN**



De föreningar, hemslöjdare och andra som önskar plats för egna alster under julmarknaden, anmäl till Per-Olof telefon 0981-10050 eller 070-2257160

Vi vill tacka dels alla som under året ställt upp för föreningen med att hjälpa till i caféet, dels alla andra som frivilligt ställt upp med olika göromål för föreningen.

Styrelsen

**”SUUPALO-CAFÉET”**

Vi har öppet onsdagar Kl. 14.00—19.00 . Vi är i behov av frivilliga som hjälper till.  
Anmäl till 0981-10050 eller 0981-10061

## Kort kåseri över mina år i Vittangi 1976 - 2013 av Thore Klippmark.

Jag visste egentligen väldigt lite om Vittangi, när jag kom hit den 2 januari 1976. Visst hade jag gjort ett par nedslag på skolan i tjänsten som fortbildningskonsulent vid länskolnämnden i Luleå. Studierektorn Inga Larsson övertalade mig att söka studierektorstjänsten och eftersom jag alltid varit intresserad av pedagogik och undervisning och också fått en positiv bild av skolan och dess personal i Vittangi så lämnade jag in min ansökan. Inga Larsson skulle flytta till en liknande tjänst i Kiruna C.

På morgonen den 2 januari 1976 klev jag in på skol-expeditionen i Vittangi, som kom att bli min arbetsplats fram till september 2000. Jag fick aldrig tillfälle till att pröva på det arbete jag sökte utan blev direkt förordnad som vik. rektor, eftersom den person som sökte rektorstjänsten hade återtagit sin ansökan.

Tjänsten som rektor utannonserades på nytt och i maj 1976 blev jag tills vidare förordnad som rektor, som visade sig vara ett fantastiskt spännande och intressant arbete, som jag trivdes enormt bra med.

Som rektor blev jag chef över skolorna i Vittangi, Svappavaara, Masugnsbyn, Parakka och Övre Soppero d v s dåvarande Vittangi rektorsområde. Så småningom stängdes skolan i Parakka på grund av ett alltför lågt elevantal. Jag kallade till föräldramöte för att informera om förslaget att skolan skulle stängas. Jag hade med mig skolchefen Gunnar Westberg och biträdande skolchefen Bo Jonare. Vi var rustade till tänderna med fakta om elevantal och prognoser och väntade hårda diskussioner, men den förälder, som hälsade oss välkomna till Parakka, talade direkt i sin inledning om för oss att föräldrarna förstod problemet och var positiva till att vi till hösten skulle stänga skolan. Efter den inledningen blev det snart dags för kaffe och mötet slutade i fullständig enighet.

Antalet elever på högstadiet i Vittangi hösten 1977 uppgick till 208, vilket innebar att högstadiet för första gången var treparallelligt rakt igenom, alltså 3 sjuor, tre åttor och tre nior. Högstadieleverna från Svappavaara bussades dagligen till Vittangi på den tiden. Så småningom blev Svappavaara skola en egen 1 – 9 skola. Masugnsbyns skola stängdes för ett antal år sedan och idag ingår Övre Soppero skola i

Karesuando rektorsområde. Sedan ett antal

år tillbaka i tiden ingår förskolan (tidigare dagis) som en del av respektive rektorsområde. Tiderna förändras och skolorganisationerna likaså.

Idag har förskolan i Vittangi tre avdelningar med totalt 50 barn i åldrarna 1 – 5 år med ytterligare 6 barn i kö, vilket slår alla tidigare rekord. Antalet anställda i förskolan är 10 personer. Förskoleklassen (d v s 6-åringarna) har idag 8 elever och asylklassen 20 elever från 15 olika länder.

Antalet elever i årskurserna 1 – 9 vid Vittangi skola uppgår idag till 80.

Skolreformerna avlöste varandra och nya läroplaner dök upp och skulle genomsyra verksamheten. Ett av de dominerande begreppen under 1970- och 1980-talen var ”Eleven i centrum”, som har burit frukt och gett oss elever, som är mer kritiska och öppna. Klassråd och elevråd bildades vilket i sin tur givetvis innebar en rejäl omställning för många lärare. Eleven vill och kan påverka sin situation på ett helt annat sätt än tidigare.

Vi fick bl.a. ner skadegörelse och klotter tack vare att elever själva fick smycka sin skola under sakkunnig ledning. Projektet ”Tidningen i skolan” fick oss alla i skolan att inse att kunskap inte bara finns att hämta i våra läromedel. Datorernas intåg i skolan har haft stor betydelse i skolans vardag och tack vare sponsorer kom vi tidigt igång med den verksamheten, som krävde såväl utbildning som fortbildning av vår personal. Kunskap kan också inhämtas genom utbyte med andra skolor och i form av lägerskolor och skolresor av olika slag. Resorna berikade vår undervisning på många sätt och gav kunskaper, som är svåra att enbart läsa in. Många elever, lärare och föräldrar minns t.ex. Altaresorna och utbytet med skolorna i Murmansk och Severomorsk på Kolahalvön.

Låg- och mellanstadiet hade lägerskolor på närmare håll och gjorde skolresor i form av studiebesök inom kommunen, i länet och i Nordnorge och Nordfinland.

Idrottens fana bar vi högt! Utbyte med Nordnorge och Nordfinland i Skibotn, Kautokeino, Enontekiö och Muonio var återkommande inslag. Det var viktigt för våra elever att få möta grannarna. Kommunmästerskapen på skidor arrangerade vi varje år i Vittangi med stor bravur och med deltagare från kommunens alla skolor.

Livet är inte bara skola. Fritidsaktiviteterna är viktiga för ung som för gammal. Föreningslivet är viktig faktor i ett levande samhälle. Vittangi har varit och tillhör

fortfarande de föreningstätaste byarna i Kiruna kommun. För mig har fritiden fyllts av idrott dels som aktiv i yngre år men mestadels som ledare och tränare inom längdåkning med uppdrag i föreningar, förbund men även internationellt bl. a. som teknisk delegat inom svenska och internationella skidförbundet. Det innebär också att man fått närvara vid stora tävlingar som OS, VM och Svenska Skidspelen. Det är sådant man minns med stor glädje när man blickar tillbaka.

Det har för mig och min familj varit en fantastisk resa alltsedan 1976, då vi bosatte oss här i Vittangi. Jag vill tacka Er alla för det förtroende ni Vittangibor har visat mig i olika sammanhang i föreningsliv, i de politiska sammanhangen inom idrotten och i mitt arbete som rektor. Tänk vad roligt det har varit att få vara tävlingsledare för Salomonspelen och Startspelen under hela 17 år! Tack Vittangi SK för alla åren med Kopparraiden, där jag fått hjälpa till utifrån min erfarenhet med olika sysslor som prisinsamlingar, organisation, speakerdelen, prisutdelningar m.m.

Inom Svenska kyrkan har jag fått företräda Vittangi församling i kyrkorådet alltsedan 1977, i den kyrkliga samfälligheten nästan lika länge och i stiftet under ett antal mandatperioder. I kommunfullmäktige i Kiruna har jag försökt föra fram Vittangis frågor som ledamot och nu senast som ordförande i kommunfullmäktige under drygt 11 år. Jag har blivit kontaktad av många bybor för att ta upp deras frågor och jag har gjort vad jag har kunnat för att nå resultat. Ert stöd har betytt mycket för mig.

En del säger att man aldrig blir Vittangibo om man inte är född i byn. Jag har inte upplevt det så. Jag känner att jag har bemötts mycket väl som Vittangibo ända sedan 1976, då vi flyttade hit till Bastugatan 10. Tack alla Ni för allt stöd såväl i jobbet som i fritidssammanhang. Mitt motto har alltid varit att jag har försökt vara en god lyssnare. Har vi varit oeniga i någon fråga, vilket givetvis också har hänt, så har vi försökt hitta lösningar på problemet. Att lyssna är nyckeln till framgång i mitt sätt att försöka hitta lösningar på problem. Skapa nätverk och nyttja den kunskap, som finns i nätverket! Det är en av vägarna till framgång. Mina sex år som fortbildningskonsulent på länskolnämnden i Norrbottens län var en rikedom och av stort värde för mig när jag åtog mig arbetet som rektor i Vittangi. Jag kunde använda det nätverk inom skolans värld, som jag byggt upp

under åren som folkskollärare och konsulent.

Jag har betraktat det som en stor förmån att ha fått växa upp i Tornedalen och få tillhöra minoriteten tornedalingar såväl språkligt som kulturellt. Med den kunskapen, upplevelsen och erfarenheten i bagaget var det mycket lättare för mig att förstå övriga minoriteters tankar, känslor och frågor i den mångkulturella och språkliga mångfald, som vi fått vara en del av här i Vittangi. Att ha fått växa upp in en östlaestadiansk familj och omgivning gjorde att jag också snabbt kände mig hemma i kyrkliga sammanhang, när jag blev förtroendevald inom Svenska kyrkan i Vittangi församling 1977.

I föreningen Allutveckling Vittangi har vi gett våra vardagliga frågor och kulturen en central plats.

Än en gång vill jag tacka Er för gott samarbete, förståelse och för allt Ert stöd under dessa år Vittangi 13-11-29 Thore Klippmark

## *Medlems avgift*

*Med detta blad medföljer inbetalningskort för nästa års medlemsavgift  
Tack på förhand*

## *Årsmöte*

*Vittangi Hembygdsförening  
håller årsmöte fettisdagen*

*4 mars 2014 kl. 19.00.*

*Vi serverar Brunna böror med  
fläsk kl. 10.00—17.00.*

*Välkommen*

*Julbord Bokning Ulla*

*0981-10061*

**Styrelsen:**  
**Ordförande** Per-Olof Sandström  
**Vice ordförande** Åke Töyrä  
**Vice sekreterare** Ulla Olsson  
**Kassör** Per Wideholm  
**Ledamot** Lisbet Olofsson  
**Ledamot** Hilikka Lahti  
**Ledamot** Ivan Björkhed (ord. f. bysamfälligheten)  
**Suppleanter:**  
**Sekreterare** Agneta Henriksson  
Roger Renblom  
Reeta Kasurinen  
Ulla Isaksson  
Solveig Berggren  
Bertil Rautio (suppl. f. bysamfälligheten)  
**Hedersordförande** Helge Hansi  
**Revisorer** Ragnar Fångvall  
Anna-Greta Rautio (ord. f. bysamfälligheten)  
Margareta Winman (Suppleant)  
Lars Berggren (Suppl. f. bysamfälligheten)  
**Valberedning** Lars Berggren  
Birgitta Ranner  
Margareta Sandström

## Hjortronbladet

**Medlemsblad för**  
**Vittangi Hembygdsförening**  
Sjövägen 89, 98010 Vittangi  
E-post: [info@vittangihembygd.se](mailto:info@vittangihembygd.se)  
Hemsida: [www.vittangihembygd.se](http://www.vittangihembygd.se)  
Tel. Suupalo: 0981-10050  
Tel. ordförande: 070-2257160

**I redaktionen för detta nr:**

Per-Olof Sandström  
Per Wideholm  
Vanja Stjernklev  
Leif Väitalo  
Alf Josefsson

**Ansvarig utgivare:**

Per-Olof Sandström

**Layout och redigering:**

Per Wideholm

## Ordförande har ordet!

Trots att vi ännu inte har någon snö på marken så är det faktiskt snart jul. Skönt att slippa snöskottning, och elmätaren snurrar långsammare! Det lär nog komma snö så småningom ändå.

De senaste dagarna har bagarstugan genomgått en liten ansiktslyftning, och utomhus har parkeringsplatserna förbättrats. För några veckor sedan hölls en allsångsafton, som var välbesökt, och alla verkade tycka att det var mycket roligt att få sjunga!

Nu inför jul kommer det att anordnas en del aktiviteter bl.a. julmarknad och luciafirande. Vi hoppas att så många som möjligt kommer och besöker hembygdsområdet i samband med aktiviteterna. Ta gärna med er släkt och vänner och kom och ta en fika på Suupalo!

Jag vill också passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!  
Väl mött igen år 2014!  
Per-Olof

## Bengt Hansi har lämnat oss.

Onsdagen den 13 november nåddes vi av meddelandet om att Bengt Hansi hade avlidit. Det var svårt att förstå. Vi hade veckan innan talat om hans engagemang inom Församlingarnas väl i Vittangi församling. Han var entusiastisk för det uppdraget.

Bengt har varit en bra och mycket omtyckt lärare i Vittangi skola. Inom föreningslivet har han kämpat med olika projekt.

Vi i Hembygdsföreningen minns honom när han var dess ordförande åren 1989–1991. Han var med om att förhandla med kommunen om Suupalo området. Flytten av Wikmansgården till Suupalo blev en bra lösning för det nya hembygdsområdet.

Bengt har de senaste åren varit bussförare och otaliga är de föreningsresor han glatt och tjänstvilligt utfört.

Vi från Hembygdsföreningen framför till Mariann och familjen vårt deltagande och tack för det som Bengt utfört i bygden.

Styrelsen Vittangi Hembygdsförening