



Hjortronbladet

Nr: 1 April 2008 Årgång 19

Vittangi blev som bekant vald till "Årets by" och det vill vi självklart fira!

Under sommaren uppmärksammas den fina utmärkelsen genom bland annat anordnandet av **VITTANGI VECKAN**. Ett otal arrangemang kommer att hållas mellan den **19-27 juli**, med efterföljande marknad den **29-30 juli**.

Men redan fredagen den **11 juli** kommer Vittangi att gästas av **SÄÄSKISAFARI**. Det är en ambulering dansbana som kör i Tornedalen, mycket uppskattad av de som gillar att dansa.

Det är alla föreningar och andra organisationer som kommer att tillsammans arrangera Vittangiveckan.

Mer exakt program för alla aktiviteter kommer under våren, men redan nu kan vi avslöja vissa smakprov ur programmet. Där finner vi bland annat:

Veteranfotbollscup, Kopparrajden på cykel, Livräddningskurser, Naturstig, Skogensdag, Föreläsningar, Utställningar, Uppvisningar, Seminarium, Tävlingar, Tipspromenader, Konserter, Allsång och mycket, mycket, annat.

Vi hoppas att alla utflyttade Vittangibor, samt givetvis alla ni andra, kommer att hälsa på oss i sommar och fira tillsammans med oss.

Vi är med och arrangerar Vittangiveckan:

- Vittangi Hembygdsförening
- Vittangi Byasammfällighet
- Vittangi Sportklubb
- Vittangi Röda kors krets
- Vittangi 4H
- Allutveckling
- Jukkasjärvi Sockenallmänning
- Skogsstyrelsen
- Vittangi Skytteförening
- Räddningstjänsten
- Vittangi Fiskevårdsförening
- Vittangi Jaktskytteklubb
- Hemvärnet
- Försvarsutbildarna
- Vittangi Marknadsintresseförening
- Vittangi Församling
- Vittangi Snöskoterförening
- Vittangi Fritidsgård
- PRO
- Allkultur

Majbrasa i Vittangi

Välkommen att fira en traditionell Valborgsmässoafton i Suupalo. Majbrasa, allsång, korvgrillning, våfflor och kaffe.

Serveringen öppnar kl 17.00.

Byakören underhåller i Bagarstugan.

Majbrasan tänds kl. 19.00.

Vårtal av hemlig gäst.

Se kommande annons på byns anslagstavlor.

Alla är hjärtligt välkomna.



Medlemsavgiften 2008.

Hjälp oss, vi behöver alla medlemmar för överlevnaden av Suupalo området. Har Du tappat bort inbetalningsavin så kan Du få ett nytt. Finns även i Hjortronbladet Tack för att Du ställer upp.

Suupalocaféet

Ni vet väl om att Suupalocaféet är öppet måndag - fredag kl 10.00 -15.00 Varmt välkomna!

Mineralletaren Frans Johansson

Jag besökte en vårkväll Frans Johansson, och Barbro uppe på "stenbacken" där de bor. Jag fick i uppdrag att göra en artikel om Frans och hans mineralletande. Han berättar här med egna ord om sina fynd och tiden då han var riktigt aktiv i sitt letande.

Min malmletning började år 1944-1945 och då gällde det järnmalm. Vi var 6 personer som jobbade åt Avesta Järnverk. En vinter sökte vi malm bland annat i Uijajärvi trakten och Ripakainen. Där bodde vi i ett stort militärtält, då sökte man med en magnetometer. En sommar sökte vi koppar åt Boliden det var år 1957. Då lärde jag mig lite om bergarter, särskilt där det fanns koppar.

I mineraljakten började jag 1985, och har hållit på med mineralletning till förra sommaren. 1985 var också året jag hittade ett stort block som innehöll kopparkis och lite guld, och den fanns i Mikkelirova efter Koiravaaravägen.

Min bror Arne var med då, den stenen gav mig andra pris i mineraljakten. Efter detta fynd fick jag blodad tand och började söka mineraler varje sommar.

Jag sökte ensam många somrar, och fick ibland priser. 8 år sökte jag mineraler med en man från Kiruna, vi fick ibland första priser. 1997 var Peter



Persson med mig och då hittade vi i flera år bra fynd, bland annat efter Nikkaluoktavägen. Peter hade börjat i mineraljakten 1984 med en annan man. Arne, min bror var med nästan varje år, för jag ville inte vara ensam mera. Jag tror att jag vann första pris 6 gånger. Stig Pallari var också med mig i flera år. Stig och Peter var duktiga mineralletare.

/ Birgitta Anar

Laestadianernas stormöte.

Del 4 av 4.

En historisk berättelse i fyra delar nedtecknat av Henny Liljala den 14 februari 2005

Att gå dit en vardag kan det aldrig bli tal om. Inte kan han försitta så många arbetsdagar nu, sedan man i skiftet tagit från honom så mycket av det han ansåg som sitt. Han har grubblat så på den här orättvisan. Att hustrun bjuder hem alla mötesdeltagarna på mat och kaffe, och dukar upp av det bästa de äga. Det har han ingenting emot. Men att han själv skulle åsidosätta sitt arbete de här dagarna, nej det gör han inte. Och så kör han höet dagarna i ända medan de andra fira helg. Men de tänker förstas inte på att lapparnas renskaror äro på väg ned från fjällen den här tiden, och att renarna inte lämnar ett strå kvar på

höhässjorna, ute på de frusna myrarna. Och ett föraktfullt leende glider över munnen när han tänker på sina värdslösa grannar. Och stormötet fortsätter dag efter dag i byn, och varje dag börjas och avslutas med måltider i de olika gårdarna i byn. Och hur glad var man inte åt de sparade slantarna, som man hade kunnat ge predikanterna på offerdagen. Man kunde ju inte begära att de skulle resa omkring och predika för ingenting, och det var så roligt att ha kunnat stoppa några sedlar ner i pungen som den äldste av predikanterna hade hand om. Och så reste predikanterna och det kändes så tomt, så tomt, vad de vore lyckliga som hade kunnat följa med till nästa by, och där få vara med om samma högtidligheter.

"Årsmöten", "Årsstämmor" har Annonsbladet haft annonser om de senaste veckorna.

Valberedningarna i dessa föreningar har fått arbeta för att få funktionärer på alla poster. Här i Vittangiområdet har det också varit svårt att få ihop styrelser, men nu har väl de flesta föreningar fått ihop sina.

Jag läste i FORSKAREN om att "Sverige är världens mest demokratiska land". I topp låg de nordiska länderna och Nederländerna, i botten Nordkorea. Vilken innebörd kan man se i detta?

Allmänt vedertagen tolkning är ju att demokrati betyder folkvalde/folkstyrelse i motsats till diktatur/envælde. Det må så vara, men det kan knappast vara så att vi i Sverige i allmänhet är så demokratiska att vi deltar/medverkar i stor omfattning i besluten i t.ex. föreningslivet. Vi har en massa olika föreningar men aktiviteten i många föreningar har successivt minskat.

Medlemmarna låter, en förhoppningsvis demokratiskt vald styrelse, sköta det mesta genom att i alldeles för liten omfattning själv delta aktivt i verksamheten.

Alltså, ett fåtal styrelsemedlemmar och funktionärer bestämmer det mesta och sköter ruljansen.

Vad är det för demokratiindex på detta?

Har inte medlemmarna längre intresse, tid eller lust att vara aktiva? Är annat utbud som TV, video, filmer och annat hemma i myshörnan intressantare, och bör föreningslivet i så fall förändras? Är de få som bestämmer tillräckligt bra och duktiga, eller är det många så att man inte vågar ställa upp? Jag känner till flera föreningar som har så dålig närvaro på årsmöten och stämmor att besluten äventyras, endast några "sörjande" som inte räcker till för att fylla de erforderliga platserna.

Valberedningarna är den viktigaste delen i en förening, att förbereda valen till årsmötet så att medlemmarna förs komma på mötet och inte vara rädd att väljas in på något som de inte vill.

Valberedningen skall även vara modig att "plocka" bort sådana som kanske inte platsar.

Lycka till och börja redan att förbereda nästa årsmöte-stämma !

/ Alf Josefsson

Den gångna vintern..

Den gångna vintern i våra trakter har varit konstig. Ena dagen plusgrader för att nästa dag varit många minus grader, ända ner mot minus 30. Snöfall och regn emellanåt.

Väglaget har varit besvärligt många klagar på dåligt plogade och hyvlade vägar och tycker det var bättre förr. Likadant har det varit över hela nordens.

Lastbilar har åkt i diket på E10 och E45, vägarna har varit avstängda under bärgningarna som blivit mycket dyra, mellan 50-100 000:- kronor. Det är många som tycker till och klagar på väghållarna.

Jag har kört en del under min tid på vägarna, trafiken har blivit hårdare, bilisterna visar mindre hänsyn och skall fram i alla lägen. Börjar det inte bli dags att sänka hastigheten vintertid på våra vägar som det görs i Finland? Vi har sett många utländska lastbilar med dåliga däck och förare utan vintervana sitta fast i många backar eller ha hamnat i diket.

I tisdagens NSD: En vanlig syn på E10 mellan Gällivare-Svappavaara, en långtradare ställde sig på tvären och orsakade totalstopp. En som pendlar varje dag och ibland åker buss när väglaget är extra dåligt berättar att de stora ekipagen kör fort och nästan mitt på

vägen. Hon fortsätter- De ligger även bakom en och pressar på och inte sällan kör de om, fast man håller hastigheten och de saktar inte ner vid möte.

Vad säger Du om plogningen? - Nog plogas det, men vi har ju haft väldigt mycket snö och när det blåser driver den ut på vägen.

Hos vägverket är man väl medveten om problemen på E10 norrut och förslag på lösning finns. Dock inga pengar.

Det är inte bara problem på vägarna, snöskoter körarna har haft svårt att ta sig fram, kring en meter lössnö. Renarna har redan vänt mot fjälls där det är bättre bete. Rådjuren som finns här i trakten verkar överleva tack vare att de får mat på olika ställen i byn.

Blir det översvämning till våren?

Vi ser fram mot en fin sommar.

/ Alf Josefsson

Ordföranden har ordet.

Till att börja med vill jag meddela att en ny styrelse har bildats och jag vill tacka för förtroendet till ordförande uppdraget. Den nya sammansättningen i styrelsen framgår i rutan här bredvid.

Mycket aktiviteter står för dörren allt eftersom sommaren närmar sig, även om den kan kännas avlägsen efter den sista tidens snöfall.

Under Vittangiveckan, som finns att läsa om på första sidan, kommer det för hembygdsföreningens räkning att bland annat anordnas hembygdsdag, föreläsningar, grillafton, utställningar mm. Förslag till aktiviteter eller arrangemang som kan ordnas/hållas emottages tacksamt av styrelsen.

Årets majbrasa tänds på valborgsmässoafton i Suupalo. Där kan man bland annat köpa fika i Bagarstugan samt lyssna på och sjunga med Byakören. Vårtal kommer att hållas och grilleldar finns för de korvsugna. Korv och läsk finns till försäljning vid eldarna. Majbrasan tänds vid 19.00.

I övrigt så har en ny kassaapparat införskaffats till hembygdscaféet och hembygdsföreningen har även varit med och sponsrat trafikvästar till förskolebarnen i Vittangi.

Slutligen kan jag, efter att varit på plats i Thailand och beskådat verkningarna efter tsunami-katastrofen 2004, konstatera att om bara viljan finns så kan man med små och enkla medel göra vad som helst.

/ Stefan Råman.

Vad har hänt och kommer att hända i Vittangi.

Medborgarkontoret har öppnat och vi får all möjlig kommunal service på hemma plan. Gå in på www.vittangi.se så får du veta mer. Det finns även orosmoln. Swedbank kommer att stänga kontoret i Vittangi den 8 maj, kunderna kommer att hänvisas till Kiruna.

I "Byavis" oktober 1997 skrev jag om Föreningsbanken – Bygdensbank om hur den gått ihop med Sparbanken, nu ser vi resultatet, banken stängs. Vi hade tre banker på den tiden, Nordbanken (Nordea), Föreningsbanken och Posten. 13 personer var då anställda, men i dag så finns endast 1 som sköter bankrörelsen i bygden. I september kommer även Kassaservice att stänga sitt kontor i Vittangi.

Allaktivitetsgruppen genom ordförande Thore Klippmark har tagit kontakt med Post och Telestyrelsen, vi väntar på besked - kommer vi att bli utan pengar? Bankomat har vi önskat oss i många år men det verkar inte bli något av det, men vi ger inte upp.

Det nya företaget Arctic Nova går mycket bra och anställer fler verkstadsarbetare. Hör av dig till dem, kanske Du är just den yrkesmannen som de behöver!

Trots alla besvärligheter så arbetar vi vidare med att utveckla byn.

/ Alf Josefsson



Styrelsen:

Ordförande	Stefan Råman
Vice Ordförande	Dan Björkhed
Sekreterare	Roger Olsson
Kassör	Per Wideholm
Husmor	Gudrun Uusitalo
Ledamot	Gerhard Björkman
Ledamot	Ivan Björkhed (f. byasamf.)
Suppleanter	Theodor Näslund Reeta Kasurinen Vanja Stjernklev Leif Wälitalo Siv Niemi Göran Rehnblom (f. byasamf.)

Hedersordförande:

Helge Hansi

Valberedningen:

Vakant

Revisorer:

Margareta Winman
Erik Holma (ordinarie f. byasamf.)
Alf Josefsson (suppleant)
Lars Berggren (suppleant för byasamf.)

Styrelsemöten:

Första tisdagen i varje månad (ej juli).
Medlemsmöten 2 gånger / år.

Hjortronbladet

Medlemsblad för
Vittangi Hembygdsförening
980 10 Vittangi
E-post: info@vittangihembygd.se
Hemsida: www.vittangihembygd.se

I redaktionen för detta nummer:

Hjortronblads kommittén

Ansvarig Utgivare:

Alf Josefsson

Layout och Redigering:

Uvéns Kontor & IT HB, Tel: 0981-101 01

E-post: info@bajonett.com

ISSN 1104-9057